

Στον καλύτερο πατέρα που θα μπορούσε να έχει  
ένα παιδί.

Σε λατρεύω

-Μ. Μ.

Στο τρίδυμο της επιτυχίας!

-Ρ. Μ.

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Είμαι ο Κόσμο ο Γήινος... Κάποτε ήμουν ένας συνηθισμένος πιτσιρικάς από τον πλανήτη Γη. Ύστερα όμως έγινα κάτι σαν διαγαλαξιακός υπερήρωας!

Έχω, μάλιστα, κάτι σαν υπερδύναμη: το λαστιχένιο, ελαστικό χλαπατσάκι που λέγεται Γκούμπερ. Ο Γκούμπερ είναι συνεχώς τυλιγμένος γύρω από τον καρπό μου — συνεχώς όμως! Και μπορεί να μεταμορφωθεί, κυριολεκτικά, σε οτιδήποτε.

Ο Γκούμπερ, ο κολλητός μου, ο Χάμφρι ο Ψηλός κι εγώ περνάμε τον καιρό μας στο διάστημα πουλώνοντας χοτ-ντογκ από το διαστημόπλοιο-καντίνα μας, το Λουκάνικο από Νέον. Είχαμε ένα ρομπότ μπάτλερ που λεγόταν Φ.Ρ.Ε.Ν.Τ., ήμαστε σουπερ ντούπερ παιχταράδες στα βιντεοπαιχνίδια και η ζωή πήγαινε πριμα! Ύστερα όμως συναντήσαμε την Πριγκίπισσα Μαχαίρω. Και τότε ήταν που άρχισαν οι μπελάδες...



# ΠΟΙΟΣ ΗΡΘΕ, ΕΙΠΑΜΕ;



**ΕΣΕΝΑ ΛΕΩ, ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ΖΟΥΜΠΑ!  
ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕ ΤΗΝ  
ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ!**

**ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!  
ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΥΡΑ! ΦΑΙΝΕΤΑΙ  
ΟΤΙ ΤΟ ΓΙΓΑΝΤΟΤΕΡΑΣΤΙΟ  
ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ  
ΝΤΙΠ ΚΛΟΥΒΙΟ!**



Κοιτάζω τη Μαχαίρω, χαμογελώντας.  
«Τώς ακουστήκαμε; Υπερκούλ κι έτσι;»

«Εντάξει... αξιοπρεπές ξεκατίνιασμα», λέει η Τριγκίπισσα. «Αλλά μπορείτε και καλύτερα».

Ο Χάμφρι με χτυπάει δυνατά στην πλάτη.  
«Υπομονή κι επιμονή, μικρέ! Θα έχουμε γίνει ξεφτέρια  
στο ξεκατίνιασμα μέχρι να πεις κύμινο».

«Εντάξει, χαζούληδες», λέει η Μαχαίρω.  
«Φτάνει η φιλοκουβέντα...»



**ΤΟ ΜΤΕΡΜΠΙ  
ΣΦΥΡΟΚΟΠΤΑΜΗΜΑΤΟΣ  
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!**





Οκέι... Πρέπει να ξέρετε ότι το Σφυροκοπάνημα είναι ένα παιχνίδι που επινοήσαμε ο Χάμφρι κι εγώ πολύ καιρό πριν γνωριστούμε με την κατεργάρα Τριγκίπισσα Μαχαίρω. Για να λέμε του στραβού το δίκιο, εγώ το επινόησα, αλλά ο Χάμφρι βρήκε το όνομα, έτσι αποφασίσαμε να μοιραστούμε 50/50 τα εύσημα και τα κέρδη.

Ατυχώς, ακόμα δεν έχουμε δει κέρδη. Εκτός κι αν μετρήσουμε για κέρδος την ΥΠΕΡΑΓΙΣ ΤΕΥΤΗ ΠΛΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑΣΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!

Εγώ είμαι μέσα, πάντως!



## ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΦΥΡΟΚΟΠΑΝΗΜΑΤΟΣ

και η  
Τριγκίπισσα Μαχαίρω!

1. Ο ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΧΑΜΦΡΙ ΚΟΤΠΑΝΑΝΕ Ο ΕΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΠΟ ΓΛΙΤΣΑ.
2. ΑΝ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΑΠΟ ΓΛΙΤΣΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΟΣΑΝΙΔΟ Ή ΕΝΑ ΒΟΜΒΟΔΕΝΤΡΟ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΟΤΠΑΝΗΣΕ ΠΟΜΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ.
3. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΟΤΠΑΝΗΣΟΥΝ ΔΕΚΑ ΣΦΑΙΡΕΣ. Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΚΟΡ ΚΕΡΔΙΖΕΙ.
4. Ο ΧΑΜΦΡΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΟΤΠΑΝΗΜΑ.
5. Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΟΤΑ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΣΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΕΙΤΠΝΟΥ.



Γι' αυτό το παιχνίδι, ο Χάμφρι χρησιμοποιεί μία βαριοπούλα φτιαγμένη από ζανουλίτη, εκείνο το αλλόκοτο, σπάνιο μέταλλο από το φεγγάρι του Κανάμπ, δίπλα από την Ανδρομέδα 14. Τον έχω χιλιοσπαρακαλέσει να με πάει εκεί για να μπορέσω να βρω ένα σπαθί, ένα τσεκούρι, έστω μια πένσα, βρε αδερφέ, αλλά ο φιλαράκος μου λέει ότι ο ίδιος ίσα που πρόλαβε να φύγει ζωντανός από εκείνο το μέρος.

Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τόσο σοβαρό αυτή τη στιγμή όμως, επειδή μου έχει λάχει να κοπανήσω πρώτος.

**ΓΚΟΥΜΠΕΡΑΚΟ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ. ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, Ε; ΞΕΡΕΙΣ; ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΕΡΙ. ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ. ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΣΤΗ ΧΑΒΟΥΖΑ ΤΟΥ ΧΑΜΦΡΙ.**



Όπως καταλαβαίνετε, τα ρίσκα είναι μεγάλα. Αλλά δεν τρέχει κάστανο, γιατί ετοιμάζομαι να **ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΛΙΜΠΑ!**

Με ένα τίναγμα του καρπού, το λαστιχένιο σώμα του Γκούμπερ μεταμορφώνεται σε τεράστιο ρόπαλο του μπείζμπολ — από εκείνα που είχαμε παλιά στη Γη, τύπου. Ζουλάω τη λασποσιχαμερή Σφαίρα από Γλίτσα, την πετάω στον αέρα, και...



«Μα όλο το γάλα του Γαλαξία και ακόμα παραπέρα!» φωνάζω.  
«Του **ΕΔΩΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ!**»

Το ρομπότ-μπάτλερ μας, ο Φ.Ρ.Ε.Ν.Τ., είναι συνδεδεμένο με τις Σφαίρες. Έτσι δίνει αμέσως αναφορά για τη σούπερ βολή μου.

«**ΕΠΑΦΗ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ: 1.658**», λέει ο Φ.Ρ.Ε.Ν.Τ.

«Καλά, μιλάμε για αστρονομικό, τετραψήφιο κοπάνημα! Τι στο καλό πέτυχα;»

«**ΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΑΡΟΥΚ**», λέει ο Φ.Ρ.Ε.Ν.Τ.

«Παρντόν; Είπες Αμαρούκ; Άκουσα καλά;» τσιρίζω εγώ, και ο τρόμος είναι φανερός στη φωνή μου. «**ΟΚΕΪ, ΠΑΤΠΑΛΑ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ! ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ**».

Οι Αμαρουκιανοί, λοιπόν, ένα θεματάκι το 'χουν. Και ποιο είναι αυτό; Είναι μοχθηροί. Βασικά, είναι κάτι περισσότερο από μοχθηροί. Είναι κτηνώδεις και θηριώδεις και διπλο-τριπλο-δυσάρεστοι. Έτσι και χτυπήσεις Αμαρουκιανό με Σφαίρα από Γλίτσα, το πιθανότερο είναι να έρθει να σε βρει για να σου δαγκώσει τα αφτιά.

«Την κάναμε!» φωνάζει ο Χάμφρι. «Βίρα τις άγκυρες! Δεν είναι να μπλέκεται κανείς με Αμαρουκιανούς. Λοιπόν, συντρόφια, ανοίξτε την καντίνα κι ενώ πάω να βρω ένα δυο εφεδρικές μπαταρίες για την ψησταριά».



Ο ήλιος μάς σφυροκοπά σαν να μας βομβαρδίζουν. Βρισκόμαστε στον έρημο πλανήτη Σα-Χάρας, που είναι πιο ζεστός κι από τριπλοκαυτερή μουστάρδα.

Θέλει δουλειά να μετατρέψεις το Λουκάνικο από Νέον από αστρόπλοιο σε καντίνα. Έχουμε όμως το ραδιόφωνο στη διαπασών και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε πως...



Δυστυχώς, ο πρώτος μας πελάτης δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για φαγητό...



Όχου... Είναι ο Αμαρουκιανός.

Χαμογελάω όσο παίρνει και δείχνω τα όχι και τόσο λαμπερά κίτρινα δόντια μου, και γενικώς κάνω ό,τι μπορώ για να φανώ γλυκός και αθώος. «Σε χτύπησε κάποιος;» ρωτάω. «Ποπό! Καλά, μιλάμε για αίσχος! Είμαι σίγουρος πως αυτός που σε χτύπησε, όποιος και να είναι αυτός, σίγουρα το έχει μετανιώσει. Μετανιώσει; Σκυλομετανιώσει, ήθελα να πω. Αλλά δεν ήμουν εγώ αυτός. Στ' αλήθεια, καμία σχέση».

Ο Αμαρουκιανός σηκώνει τη Σφαίρα από Γλίτσα που κρατάει στα χέρια του και γρυλίζει: «Εδώ γράφει **ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΧΟΤ-ΝΤΟΓΚ**».



Ο συγκεκριμένος Αμαρουκιανός διαθέτει ένα εντελώς παλαβό και πολύπλοκο μηχανικό μπράτσο, που κουδουνίζει και κροταλίζει την ώρα που μου κολλάει τη Σφαίρα από Γλίτσα στη μούρη. «Χτύπα με ξανά με ένα από δαύτα, κι εγώ θα σου το χώσω μέχρι μέσα στο τοσοδούλικο μυζιάρικο ρουθούνι σου. Έγινα κατανοητός;»

Προτού προλάβω να πω «Yes, sir. Απολύτως, sir. Λυπάμαι βαθύτατα, sir», η Τριγκίπισσα Μαχαίρω φωνάζει: «Δικέ μου! Το μπράτσο σου είναι φο-βε-ρό!»

**ΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΜΠΡΑΤΣΟ;**

**ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΜΑΞΑΚΙ  
ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ;**

**ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ;**

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ...  
ΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΛΟΥΝΑ  
ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ  
ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  
ΣΙΝΙΟΡ ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ;!;**

Τσίρκο Θαυμάτων...

Ξαφνικά νιώθω άρρωστος... και όταν λέμε άρρωστος, εννοούμε έτοιμος για εμετό, σαν να είμαι έτοιμος να αδειάσω στο πάτωμα της κουζίνας τα μπισκότα με αστροάχνη που έχω στο στομάχι μου. Γι' αυτό, λοιπόν, είναι τίγκα στον κόσμο ο διαστημικός σταθμός σήμερα... Έχει έρθει το τσίρκο! Αν το ήξερα, δεν θα ερχόμουν ποτέ εδώ. Ούτε κι αν περνούσαν ένα εκατομμύριο έτη φωτός...

Εκείνη την ώρα, στον πλανήτη αντηχεί το στρίγκλισμα σκουριασμένων αερόφρενων. Σηκώνω τα μάτια στον ουρανό, ακριβώς τη στιγμή που εμφανίζεται...





ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ  
ΤΣΙΡΚΟ!

