

**Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΕ  
ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΜΑΣΚΑ**  
Ο ΖΟΥΠΗΧΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ



Shannon Hale & Dean Hale

εικονογράφηση  
LeUyen Pham

ΕΠΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ





Για τους Σάρα,  
Αν, Χέιλι, Τζέμι.





# **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1**



**Χ**ιόνι είχε σκεπάσει το βασίλειο της Πριγκίπισσας Μανόλια. Είχε καλύψει όλα τα λιβάδια. Είχε παγώσει πάνω στις στέγες των σπιτιών. Είχε σχηματίσει βουναλάκια κάτω από τα παράθυρα του κάστρου.

Μέσα στο κάστρο, ο Χλιμίντρης ο μονόκερος ήταν κουλουριασμένος δίπλα στη φωτιά. Ακουμπούσε το πιγούνι του πάνω στις οπλές του.



Η Πριγκίπισσα Μανόλια έφτιαχνε ένα λεύκωμα. Κολλούσε φωτογραφίες και αυτοκόλλητα. Τώρα τελειώνει μια σελίδα για το πάρτι γενεθλίων της. Αναστέναξε.



«Μου λείπουν οι φίλες μου οι πριγκίπισσες», είπε η Πριγκίπισσα Μανόλια.



Ο Χλιμίντρης έγενεψε. Του έλειπαν τα ζωάκια που είχαν οι πριγκίπισσες, όπως η φίλη του η καμλοπάρδαλη. Και ο φίλος του ο τίγρης.



«Μακάρι να ήταν ξανά τα γενέθλιά μου και να έκανα ένα πάρτι. Θα προσκαλούσα και τις δώδεκα πριγκίπισσες», είπε η Πριγκίπισσα Μανόλια.







Η Πριγκίπισσα Μανόλια δεν είχε οργανώσει κανένα πάρτι. Όμως, η Πριγκίπισσα με τη Μαύρη Μάσκα είχε ραντεβού για παιχνίδι. Έτσι, η Πριγκίπισσα Μανόλια άφησε στην άκρη το λεύκωμά της.

«Ωρα να ντυθούμε, Χλιμίντρη», είπε και του έκλεισε το μάτι.

Έκανε κρύο έξω. Και τον Χλιμίντρη κόντευε να τον πάρει ο ύπνος. Δεν μπορούσε όμως να αντισταθεί σε ένα ραντεβού για παιχνίδι στο χιόνι.





## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2**



**Σ**το λιβάδι, οι κατοικούλες είχαν περάσει όλο το πρωινό χοροπηδώντας και σκάβοντας λάκκους στο αφράτο χιόνι. Τόσο πολύ αφράτο χιόνι. Όταν οι μυτούλες τους άρχισαν να κοκκινίζουν, ο Πέτερ, ο μικρός βοσκός, τις οδήγησε στο μαντρί.



Στο μαντρί υπήρχαν κουβέρτες για να σκεπάζονται οι κασίκες. Και άχυρο για να κουκουλιάζουν. Είχε μέχρι και ζεστό κακάο. Ο Πέτερ κοίταξε το σκεπασμένο κοπάδι του. Η δουλειά του εδώ είχε τελειώσει.



Έτσι, φόρεσε μια μάσκα και μια κάπα.  
Και όταν βγήκε από το μαντρί, δεν ήταν  
πια ο Πέτερ, ο μικρός βοσκός.



Ήταν ο Εκδικητής Βοσκός! Και είχε  
ραντεβού για παιχνίδι.



Η Πριγκίπισσα με τη Μαύρη Μάσκα έφτασε στο λιβάδι πάνω στο πόνι της, τον Μαυροχαίτη. Η Πριγκίπισσα με τις Κουβέρτες ήρθε με τον μονόκερό της, τον Στρουμπούλη.

«Αυτό είναι το ιδανικό χιόνι για κατασκευές», είπε η Πριγκίπισσα με τη Μαύρη Μάσκα. «Ελάτε να φτιάξουμε ένα χιονένιο τέρας και να ριχτούμε στη μάχη για να εξασκηθούμε!»

Οι ήρωες έφτιαξαν τρεις μεγάλες χιονόμπαλες και τις έβαλαν τη μία πάνω στην άλλη. Έβαλαν μάτια και κέρατα και χέρια. Και μετά ρίχτηκαν στη μάχη.





Οι ήρωες έριξαν την πρώτη μπάλα με επιδέξιες γροθιές. Έριξαν τη δεύτερη μπάλα με επιδέξιες κλοτσιές. Και μετά πήδησαν πάνω στην τελευταία μπάλα.



Περνούσαν τόσο καλά, που –σχεδόν– ήταν σαν πάρτι.





Οι ήρωες έφτιαξαν και δεύτερο τέρας  
από χιόνι. Και την ώρα που ετοιμάζονταν  
να ριχτούν ξανά στη μάχη...



...ένα πελώριο πόδι πάτησε  
το χιονένιο τέρας.





«ΖΟΥΠΗΧΤΟΥΛΗ!» ακούστηκε μια  
βροντερή φωνή από πάνω τους.