

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ZΟΡΜΠΑΣ

Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη

Σο/ούρ

diόπτρα

*Στη μικρή μου Μιράντα, που δεν έφτασαν
όλα τα μαγικά του Πρόσπερο για να την πείσουν*

Τον πρωτογνώρισα
στον Πειραιά.

Είχα κατέβει στο λιμάνι να πάρω
το βαπόρι για την Κρήτη.

Κόντευε να ζημερώσει. Έθρεξε.

Φυσούσε δυνατή σοροκάδα, έφταναν
οι πιτσιλιές στο μικρό καφενεδάκι.



Τα ψάρια, παραζαλισμένα από τα
χτυπήματα της φουρτούνας, περίμεναν
πότε να γαληνέψει ο κόσμος απάνω.

Οι ψαράδες, στριμωγμένοι
στους καφενέδες, περίμεναν
κι αυτοί πότε να πάψει
η θεϊκά ταραχή.

Να ξεφοβηθούν οι γλώσσες,
οι σκορπιοί, τα σελάχια,

ν' ανέβουν στο πρόσωπο
του νερού να τσιμπήσουν.

Ξημέρωνε.

Πέρα στις αψηλές κορυφές, ο αγέρας πυκνοκατοικημένος από πνεύματα.

Κάθουνται ήσυχα οι μαθητές. Αναπνέουν βαθιά, ρυθμικά, με το απανωκόρμι γυμνό και δεν κρυώνουν.

Ο μεγάλος ασκητής φωνάζει:

«Όποιος δεν έχει μέσα του την πηγή της ευτυχίας, αλίμονό του!»

«Όποιος θέλει ν' αρέσει στους άλλους, αλίμονό του!»

«Όποιος δε νιώθει πως η ζωή ετούτη και η άλλη είναι ένα, αλίμονό του!»





Αχέρας, θάλασσα, φωτιά, γυναικα, ψωμί

ο δικός μου «γκουρού» μου φωνάζει:

“Εβρον πράσινην, πέτραν αραιοτάτην.
Έλθε αμέσως”.



Μια γενναία,
παράλογη πράξη.

Οι άγριοι της Αφρικής λατρεύουν
το φίδι, γιατί ολάκερό του το κορμί
αγγίζει το χώμα. Ξέρει
όλα τα μυστικά
της γης.

Τα ξέρει με

Ακουμνά πλατύνες κεφάλι στο χώμα.

Ολάκερος!

BIPAI

φορά τα ηλικτά. Διέκοπαν τα Μεγάλα ζώα.





Ο θάνατος χύνεται κάποτε στη
ζωή μας σα μυρωδιά που ζαλίζει.

Τότε, το μεσότοιχο ανάμεσα ζωής
και θανάτου γίνεται διάφανο
και βλέπεις τι γίνεται πίσω, κάτω
από τα χώματα.

Σε μια τέτοια αλαφρωμένη στιγμή,
πρόβαλε ο Ζορμπάς στον ύπνο μου.





Φοβήθηκα πως
ετούτο είναι σημάδι.

Πως κάπου στη γης,
τις μέρες εκείνες ψυχομαχούσε
ο Ζορμπάς.

Δίστασα μια στιγμή
να συγκεντρώσω όλα
τ' αχνάρια του Ζορμπά
στη μνήμη μου.

Να τα διατυπώσω
με λόγια.

Αντιστάθηκα δυο μέρες,
τρεις μέρες, μια βδομάδα.

*Και ξαφνικά, χωρίς καθόλου να το 'χα στο νου μου,
πήρα χαρτί κι áρχισα να γράφω το συναξάρι
ετούτο του Ζορμπά.*

*Ας του δώσουμε λοιπόν το αίμα μας να ζωντανέψει.
Ας κάμουμε ό,τι μπορούμε να ζήσει λίγο ακόμα
ο εξαίσιος αυτός φαγάς, πιοτής, δουλευταράς,
γυναικάς κι αλήτης.*

*Η πιο πλατιά ψυχή, το πιο σίγουρο σώμα,
η πιο λεύτερη κραυγή που γνώρισα
στη ζωή μου.*



ZΟΡΜΠΑΣ

Πράσινη πέτρα ωραιοτάτη



1. ΜΑΝΤΑΜ ΟΡΤΑΝΣ

Απομεσήμερο φτάσαμε
στο ακρογιάλι μας.

Άσπρη ψιλοκοσκινισμένη αμμούδα.

Πέρα, κατά νότου, στραφτάλιζε
η θάλασσα, έφτανε ως την
Μπαρμπαριά, μούγκριζε, χιμούσε
κι έτρωγε τη γης.

Άνεμος αποθροχάρης φυσούσε, αναφούφουδα σύννεφα
περνούσαν με βιάση θαμπώντας τη γης.



Η Κρήτη, μουρμούριζα, η Κρήτη...
κι η καρδιά μου αναπετάριζε.

Η άγια μοναξιά απλώθηκε μπροστά μας,
φαρμακερή, μαυλιστική.

Πότε λοιπόν, επιτέλους,
Για τραβηχιώ στην ερημιά
με μόνη την άχια βεβαίωτη πως
όλα είναι όνειρο;

Το βουδικό τραγούδι σηκώθηκε
απ' το χώμα και τύλιξε
το σπλάχνο μου.

Πότε, χωρίς επιθυμίες,
λεύτερος, άφοβος, όλο χαρά...

Πότε;
Πότε;

ΝΑ!

Έδειξα πέρα για να σκεπάσω
τη συγκίνησή μου.

ΝΑ Ο
ΛΙΓΝΙΤΗΣ!

Σ' ένα χαμηλό βουναλάκι, άδεντρο, που
έμοιαζε με αναγερτό πρόσωπο γυναικάς,
περνούσαν καστανόμαυρες οι φλέβες
του ορυχείου.

ΑΛΛΗ ΩΡΑ,
ΑΦΕΝΤΙΚΟ.

ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ
ΠΡΩΤΑ Η ΓΗ.





Κόντευε να ζημερώσει. Έβρεχε. Φυσούσε δυνατή σοροκάδα κι έφταναν οι πιτσιλιές της θάλασσας στο μικρό καφενεδάκι.



Είχα νοικιάσει σ' αυτό το ακρογιάλι στο Λιβυκό πέλαγο ένα παρατημένο ορυχείο λιγνίτη,

και κατέβαινα τώρα να ζήσω με απλούς ανθρώπους, μακριά από τη συνομοταξία των χαρτοποντικών.



Εζηνταπεντάρης, ζερακιανός, είχε κολλήσει το μούτρο του στο τζάμι και με κοιτούσε.

Καθόμουν σε μια γωνία, κρύωνα, παράγγειλα και δεύτερο φασκόμηλο όταν στράφηκα απότομα κατά την τζαμόπορτα.











Η Ορτάνη, η βασίλισσα του νησιού, είχε ξεπέσει στην αμμούδα τούτη.



Ο Ζορμπάς, ο μεταμφιεσμένος πρύγκιπας, κοίταζε με φουλιμία τα κουνιστά καπούλια της μαντάμας.



Ο ΣΑΙΞΠΗΡΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ
ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΡΙΕΛ, ΤΗ ΓΡΑΦΗ, ΜΟΙΡΑΖΕΙ
ΡΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΗΜΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛI;

